



Een keuken van
Zwiers is een
stukje van jezelf

Al jaren voordat producer en regisseur Rik Luijcx zelfs maar aan een nieuwe keuken dacht, ontmoette hij meubelmaker Rudy Zwiers. Hij was zo onder de indruk van de passie en het vakmanschap van de jonge Hammenaar dat hij voor zichzelf besloot: als ik ooit een keuken nodig heb, is Zwiers de man die hem mag maken.



“Ik heb Zwiers inmiddels bij al mijn kennissen en collega’s aangeraden. Het is een rasechte ontwerper die meedenkt met zijn klanten.”



Voordat het zover was, kruisten hun wegen zich eerst op een andere manier. “Zestien jaar lang werkte ik bij RTL als producer, regisseur en talentscout. Op een gegeven moment gingen we op zoek naar een nieuwe presentator voor het programma Eigen Huis & Tuin. Dat kostte enorm veel moeite, want tuin- en timmerlieden staan meestal niet bij castingbureaus ingeschreven”, vertelt Luijcx aan het werkeiland van zijn stoere, landelijke keuken. “Omdat ik liever een vakman had die moest leren presenteren, dan een presentator die we moesten leren klussen, besloot ik het anders aan te pakken. Ik bezocht allerlei bouwplaatsen, tuincentra en woonbeurzen in het hele land en op een Woonbeurs in Zwolle had ik eindelijk beet. Bij één van de stands werd ik door een leuke jonge timmerman uitgenodigd om in een keukenlaasje te klimmen om zo te ervaren hoe sterk zijn handgemaakte keukens waren. Hij sprak met liefde over zijn vak, wist van alles te vertellen over hout en daarbij had hij gewoon iets.” Luijcx ging in gesprek met de meubelmaker en nodigde hem uit voor een screentest. Rudy Zwiers kwam, zag en overwon. Hij bleek de ideale kandidaat, maar zijn liefde voor het vakmanschap was net iets groter. Dus bedankte de vakman voor de eer en bleef zijn werkplaats trouw. “Hij had gelijk”, zegt Luijcx. “Een presentator gaat vaak niet langer dan twee, hooguit vier jaar mee en het is een fulltime baan. Als Rudy daarvoor had gekozen, had hij zijn bedrijf moeten opgeven en dat wilde hij niet. Geen wonder, het is een familiebedrijf. Een prachtbedrijf. Eén van de werkplaatsen is zelfs ingericht als museum. En dan de dingen die ze er maken, in één woord fantastisch!”

Samenwerken is een feest

De producer en de vakman gingen ieder hun eigen weg, maar Luijcx bewaarde het telefoonnummer van de meubelmaker goed. Toen hij vijf jaar later een nieuwe keuken zocht voor zijn sfeervolle boerderij, ergens in de bossen op het Kroondomein, belde hij Rudy Zwiers en vroeg hem eens langs te komen en mee te denken over de mogelijkheden. “Samenwerken met Rudy bleek een feest. Hij denkt met je mee, sterker nog, we vormden als gezin samen met hem echt een team. Wij hadden zelf allerlei ideeën, die door Rudy als werden vertaald in de werkelijkheid. Hij had allerlei suggesties waardoor het geheel net even speelser, maar tegelijkertijd robuuster werd.” Trots toont hij het resultaat. Een robuuste eikenhouten keuken van massief blank eikenhout, met een blad van Belgisch hardsteen en afgewerkt met RVS. Strak en modern, maar tegelijkertijd landelijk, past het ontwerp naadloos in de monumentale woning. “We zijn heel erg blij met het eindresultaat, hij oogt mooi en rijk en biedt zeeën van ruimte. Het is gewoon prachtig”, zegt hij enthousiast. “Ik heb Zwiers inmiddels bij al mijn kennissen en collega’s aangeraden. Het is een rasechte ontwerper die meedenkt met zijn klanten. Een keuken van Zwiers is een stukje van jezelf.”

Meubelmakerij Zwiers

Bossinkkamp 2a, 7683 SL Den Ham
Tel: (0546) 671601
www.meubelmakerijzwiers.nl